

Beretning 2016

Sæsonen startede for bestyrelsen d. 14. august 2015, hvor vi satte telt op og begyndte at gøre klar til generalforsamlingen dagen efter.

Desværre blev det et kraftigt blæsevejr, så vi blev lidt ængstelige for teltet. Det var da også kun lige at det klarede det, for gudskelov skaffede Ingolf nogle stropper som kunne nå ind over teltet i begge ender, og teltet fik derfor kun nogle småskader.

Samtidig havde havet også haft fat i broen, så den måtte repareres. Om søndagen da vi tog teltet ned blev vi enige om, at tage gangpladerne af broen, så kun skelettet stod tilbage, da der de næste dage var varslet blæst fra øst på 14 m.pr.sek. Det ville broen ikke kunne klare.

På generalforsamlingen havde vi en god og lang debat vedrørende et forslag fra Poul Erik Nielsen og Per Meynerd, og efter at alle parter havde firet lidt blev vi enige.

Endnu en gang var fremmødet en stor skuffelse, da der kun mødte 11 personer op.

Jeg kan kun opfordre alle vore medlemmer, at møde op og bruge en times tid på bådlaugget, når vi afholder generalforsamling.

Vedrørende vor årlige fest gik det rigtigt godt. Jørgen og Svend havde gjort et stort forarbejde med Aage på sidelinjen, så længe han havde tid. Maden var som sædvanlig rigtig god, det var synd for jer som ikke kunne komme, I gik glip af noget rigtig god mad, som Jette og Bjørn endnu en gang stod for.

Mange tak for jeres indsats.

På grund af ferier m/m, havde vi desværre kun 20 tilmeldte, det er ca. 10 mindre end vi plejer, og med et afbud kun 2 timer før festen blev vi kun 18. Med de 18 deltagere kunne vi dække op på en ny måde. Borene blev stillet i firkant midt i teltet, alle sad på ydersiden og ingen med ryggen til hinanden. Med de nye borde og stole og den flotte opdækning hvor alt passede i de blå farver, var det rigtigt flot.

Som sædvanlig aftalte vi at mødes om søndagen kl. 10:00, for at tage teltet ned og rydde op. Der mødte 6 personer op, og ved middagstid var vi færdige, og kørte telt og gulvplader på plads i skuret.

Om eftermiddagen demonterede Svend og Jørgen brodækket, så bølgerne ikke skulle ødelægge det.

Da bølgerne havde lagt sig, monterede Aage og Svend brodækket igen.

Lørdag d. 29. august skulle vi have bestyrelsesmøde, men aflyste pga. flere afbud.

Lørdag d. 19. september havde vi sidste arbejdsdag på pladsen, broen blev taget op, der blev klippet hæk og græsset blev slået.

Fredag d. 23. oktober havde vi årets sidste bestyrelsesmøde. Vi mødtes på pladsen og tog den nedslidte stander ned og højste vimpen. Herefter gik vi til Stuvn 19, og afholdt mødet.

Aage bekendtgjorde at det er sidste periode han er kasserer.

Vi startede 2016 med første bestyrelsesmøde d. 27. februar. Vi talte en del om banen, som efterhånden er ved at være slidt. Vi vedtog at vi ved næste arbejdsdag på pladsen ville gennemgå den meget nøje, og finde en konklusion.

Vi blev enige om at skære i de lange bærende bjælker, ved den nederste støttebuk, så den yderste ende ville sætte sig. Alternativet var at tage hele banen op, og rette det hele op på ny.

Vi har som alle foregående år haft 4-5 arbejdsdage, hvor vi vedligeholder pladsen, så den står pæn og imødekommende. Vi klipper hæk og slår græsset ved de pladser som ikke bliver vedligeholdt, og jeg må endnu en gang opfordre til at bådejerne selv vedligeholder deres pladser.

Vi har desværre igen haft besøg af personer, som ikke kan lade vores ting være i fred. Der er klippet nogle låse på vore skure, og der er stjålet en motor fra en båd.

Jeg må opfordre medlemmerne at tage motorerne hjem.

Jeg kunne nævne mange andre ting som bestyrelsen går og laver og vedligeholder, men skulle jeg det, blev jeg aldrig færdig. Jeg var i sidste uge på pladsen, hvor jeg kunne konstatere at der i øjeblikket er 26 både af forskellig slags samt 3 kanoer/kajakker.

På mødet d.2 juli underrettede jeg bestyrelsen om, at jeg ønskede at trække mig tilbage som formand for Roret, som jeg nu har været i 12 år.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et altid godt og positivt samarbejde. Samtidig vil jeg gerne sende en hilsen til alle dem som jeg har lært at kende og arbejdet sammen med, i de 28 år jeg har haft med bådlaugget at gøre.

Tak!

Preben.